

# De Stille Omgang

## en een bijzondere familie

Als er één naam al decennia lang verbonden is met de Stille Omgang dan is dat de naam van de familie Elsenburg. Marijke is de laatste Elsenburg die nog in het bestuur zit en zij gaat een aantal zaken afbouwen. Hoog tijd dus om met haar en broer Maarten hierover te spreken. Ze vullen elkaar tijdens het gesprek moeiteloos aan en blijken nog steeds enthousiast.

# H

**oe is de familie Elsenburg bij de Stille Omgang betrokken geraakt?**

Onze grootvader was al betrokken bij de oprichting van het Genootschap van de Stille Omgang in 1881. Hij was bevriend met de heer Lousberg en in dat jaar liepen zij samen de oude route van de Mirakelprocessie, voor zover deze nog te achterhalen was. In 1885 heeft mgr. Klöhne, de toenmalige rector van het Begijnhof, de definitieve route bepaald, zoals die nu nog geldt. De eerste jaren liep men met een klein groepje, maar al snel werd dit uitgebreid met pelgrims uit Haarlem, Alkmaar en Volendam. Het hele gezin Elsenburg werd ingezet om brieven te maken en folders te verspreiden. Dat was toen wij klein waren niet altijd leuk, maar naarmate we ouder werden gingen we begrijpen in welke mooie traditie we stonden. Zeker toen onze vader voorzitter werd en ons gezin er nog directer bij betrokken raakte.