



Wel eens gezien?

In maart 2018 zijn door het Amsterdam Museum, na een verzoek van de huidige gebruiker van het pand aan het Rokin waar vroeger de kapel De Heilige Stede was, in de steeg panelen aangebracht om aan voorbijgangers duiding te geven aan de plek waar het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden. Leuk feitje is dat deze panelen in die bijna twee jaar nog nooit zijn beklad of vernield. Iets wat in het centrum van onze hoofdstad wel vaak voorkomt.



gebruik ook zou kunnen verdwijnen. Maar dat is niet gebeurd. Het aantal pelgrims is in de loop van de jaren wel minder geworden, maar er hebben zich ook weer nieuwe zustergezelschappen aangesloten. Sinds enkele jaren hebben ook de jongeren een eigen programma in de Mozes en Aäronkerk en leent de Omgang zich ook goed voor oecumenische initiatieven. Altijd hebben de kerken van Amsterdam en hun vrijwilligers gastvrijheid en hulp geboden en ook de stad en de politie zijn ieder jaar weer enorm behulpzaam.

Hoe verhoudt zich de Stille Omgang tot de Sacramentsprocessie die sinds enkele jaren ook weer gehouden wordt?

Er was in het begin wel een wens vanuit het bisdom om de Stille Omgang en de Sacramentsprocessie samen te voegen. Toch is dat niet gebeurd. Beiden hebben hun eigen karakter. In maart trekken we voor of na een eucharistieviering als stille geloofsgetuigen in gebed de straat op. Dit valt altijd binnen de Vastentijd en dat geeft aan de Omgang ook een apart karakter. Op Sacramentsdag, meestal in juni, wordt 'Ons Heer' over de grachten gedragen en is de processie een meer uiterlijke manier van geloofsgetuigenis. Beide gaan prima samen en geven de stad Amsterdam als mirakelstad een goede impuls. Beide kunnen ook heel catechetisch werken omdat veel mensen weinig meer weten van het geloof. Goede informatie, ook tijdens de Omgang en processie, is belangrijk.

Hoe zien jullie de toekomst van de Stille Omgang?

Wij zijn beiden ervan overtuigd dat die zal blijven. Het is de kunst om een nieuwe generatie gelovigen ervoor te blijven interesseren, maar de



**Zolang we leven
blijven we graag aan
de Stille Omgang
verbonden**

Omgang is tegelijkertijd een laagdrempelige en gastvrije manier om mensen mee te krijgen. Het huidige bestuur is dan ook druk doende via de sociale media aandacht voor de Omgang te blijven zoeken, in samenwerking met Museum Amstelkring (bekend van museum Onze Lieve Heer op Solder). Er zijn ook leuke initiatieven vanuit parochies in het bisdom die met pelgrims wandelend of fietsend naar Amsterdam komen. Ook willen we de Amsterdamse kerken er nog meer bij betrekken en hen bewust maken van de rijke geschiedenis van Amsterdam en het Mirakel. Wij hebben er met heel veel plezier onze beste krachten aan gegeven en blijven zolang we leven graag aan de Stille Omgang verbonden. ■

Eric Fennis

Luisteren?

Het jongerenprogramma concentreert zich rond de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207). Het gaat om 19.00 uur van start en heeft als thema: luisteren? Wat betekent luisteren, luisteren naar elkaar, luisteren naar God?

Info: www.sojongeren.nl
FB #SO20. Deelname:
aanmelding@stille-omgang.nl

